

## “Τα προβλήματα των εφήβων”

Σε αυτή τη γρήγορη και απαιτητική εποχή που ζούμε, που όσο πάει και χειροτερεύει, όπως όλοι, έτσι κι εμείς οι έφηβοι, αντιμετωπίζουμε προβλήματα προσπαθώντας να καταφέρουμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε βάλει στον εαυτό μας με στόχο την πρόοδο μας στο σχολείο. Μερικά από αυτά που μας απασχολούν είναι: το σχολείο, το φροντιστήριο για σχολικά μαθήματα, η δεύτερη ξένη γλώσσα, διάφορα μουσικά όργανα, το γυμναστήριο, το μπαλέτο...

Αυτές τις “υποχρεώσεις” δεν τις βάλουμε εμείς στον εαυτό μας αλλά η εποχή, η οποία ζητάει από ένα παιδί βγαίνοντας από το σχολείο, να είναι “πανεπιστήμονας”. Δεν λέω να έχουμε γνώσεις αλλά αυτή η υπερβολική απαίτηση γνώσεων από την οικογένεια, την κοινωνία και την αγορά εργασίας θα μας εξαντλήσει.



Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μας είναι ότι δεν έχουμε σχεδόν καθόλου ελεύθερο χρόνο και όλη την ημέρα, κάθε μέρα, τρέχουμε σχεδόν οριακά για να τα προλάβουμε όλα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι μεγαλύτεροί, μας όχι απαραίτητα οι γονείς μας, δεν μας παίρνουν στα σοβαρά, ώστε άλλοτε γι αυτούς να είμαστε μικρά, ανώριμα παιδιά και άλλοτε μεγάλα άτομα, που είναι έτοιμα να τα αντιμετωπίσουν όλα. Το άλλο μας μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η δημόσια Παιδεία δεν είναι δημόσια στην ουσία. Οι γονείς μας ξοδεύουν τα έσοδά τους σε φροντιστήρια και εξωσχολικά βοηθήματα, για να λέμε εμείς ότι βγάζουμε δημόσιο γυμνάσιο. Τον τελευταίο καιρό όμως μας έχει προκύψει μια κρίση οικονομική που μειώνει τα εισοδήματα. Αναρωτιέμαι: θα μπορέσουν οι γονείς μας να τα βγάλουν πέρα; Οι οποίοι με το δίκιο τους, μας πιέζουν, και υπερβολικά μερικές φορές, να είμαστε οι “τέλειοι” μαθητές.

Νίκη Γελαγώτη Β'2